

## *IK Vista 80 år – Min jubileumskronika*

När man börjar fundera på det, visst är det fantastiskt att vår lilla förening i år fyller hela 80 år?

Jag ska ärligt erkänna att jag inte har tänkt så mycket på IK Vistas historia tidigare, det händer så mycket hela tiden och man tänker inte så mycket på det som har varit. Vi har idag en stark och växande verksamhet, både inom fotboll och inom skidor och orientering och det är vi enormt stolta över men vi tänker kanske inte så mycket på det arv vi för vidare och hur viktig vår historia är.

Jag är uppvuxen i Kaxholmen och mina minnen är väl egentligen starkast från nutiden, det som hänt sedan jag själv klev in som ledare någonstans i slutet av 90-talet. Men jag bär ju också med mig minnen från julgransplundringar, midsommarfester, fotbollsmatcher och friidrottstävlingar på Vistavallen från min barndom, IK Vistas historia började ju dock så långt mycket tidigare, närmare bestämt 1935.

Inför vårt 80-årsjubileum har jag läst de jubileumsskrifter som finns från så tidigt som 20-årsjubileet 1955. Det är fantastisk läsning om människor som brann för idrotten och lade ner all sin tid och energi på att få igång en verksamhet här ute i Skärstadalen. Människor som tog på sig alla de uppgifter som krävdes för att föreningsverksamheten skulle fungera och man gjorde allt från att mocka koskit på fotbollsplanen (Lyckåsvallen), till att anlägga brunn och bygga omklädningsrum. Där fanns tex IK Vistas förste ordförande Otto Holmström och föreningens förste materialförvaltare Birger Fröderberg som båda var fotbollsentusiaster och duktiga fotbollsspelare. Där fanns också Ingvar Larsson, som lade ner så mycket tid o energi och som 1944 drog igång både terränglöpning och orienteringstävlingar och som verkligen brann för fri idrott. Vid sin sida hade han en ung Herbert Johansson (numera Jobäcker) som förutom en egen framgångsrik idrottskarriär, från början också var protokollförare för de nyinförda idrottsgrenarna. Herbert visade sig vara en mycket noggrann man som till vår stora lycka har

både sitt eget (och andras) arbete i föreningen och IK Vistas verksamhet väl dokumenterad med noggranna dagboksanteckningar och mängder av bilder. Många av dessa fina bilder finns t.ex. att ta del av i Jubileumsskriften från 60-årsjubileet då Herbert tillsammans med Sven-Olof Johansson gjorde en omfattande arbete som finns att ta del av på IK Vistas hemsida.

Genom att läsa dessa jubileumsskrifter får man en väldigt bra bild av hur de hade det "förr i tiden" i föreningen och det är spännande att ta del av deras utmaningar, motgångar och framgångar. Det är också väldigt roligt att läsa om alla de aktiviteter som anordnades i IK Vistas regi; det var logdans, höstbal, klubbaftnar, luciafirande mm. Idrottsplatsen och klubblokalen var en riktig samlingspunkt, på det där viset som vi idag kanske drömmer om...

Man kan heller inte skriva en jubileumskronika utan att nämna Herbert Karlsmo, den legendariske ordföranden som satt på posten i hela 26 år 1952 – 1977. Om honom hör man alltid att han var en fantastiskt engagerad person som var lika intresserad av alla idrotter och som "övervakade och ledde men inte hade behov av att synas".

Det är dessa fantastiska människor som startade och byggde upp vår förening som vi har att tacka för att IK Vista finns idag. Vi är många som arbetar vidare inom föreningen idag, som fotbollsledare, lagförelärdar, tävlingsledare och tränare mm. Under flera år har vi haft en blomstrande ungdomsverksamhet som vi är mycket stolta över.

Själv är jag ju engagerad inom fotbollen och där har vi de senaste 20 åren sett en ungdomsverksamhet som växt sig starkare och starkare. Vi har fotbollsskola för de yngsta och har lag i åldrarna 6 till ca 14 -15 år, vi har under 6 år genomfört vår mycket populära Minicup och vi har för andra året genomfört en Sommarfotbollsskola. Våra lag är i full gång, de flesta i seriespel och flera lag deltar varje år i diverse cuper. Vi jobbar hårt på att få en bra sammanhållning och gemenskap,

både inom laget och inom föreningen. Vi tar också hand om våra ledare, ger dem möjlighet till utbildning och informations-träffar och även en och annan "klubb-afton".

Skidverksamheten är och har varit mycket framgångsrik. Man har skördat många fina placeringar och medaljer på olika håll i landet och i DM, GM, USM och JSM och vi har sett många duktiga ungdomar växa fram.

Det är även full fart på Orienteringsverksamheten. Man har arrangerat Gränna-bygdsmästerskap, haft samarrangemang ihop med t.ex. IKHP och arrangerar dessutom årligen veterantävlingar och flera andra tävlingar och aktiviteter. Förutom detta deltar man också framgångsrikt i olika orienteringstävlingar runt om i landet, tex Götalandsmästerskapen, 10-mila, SSM m.fl.

Att Friidrottssektionen anordnat Landsjön Runt i över 30 år är ju också något vi måste nämna. Ett lopp som vuxit i popularitet och varje år lockar fler och fler deltagare och som under åren har utökats med klasser för rullskidor.

Allt detta och mycket, mycket mer händer varje år i vår förening. Men det händer ju inte av sig själv. För att det ska fungera så krävs det många ideella krafter som värnar om idrotten liksom om sin hemmaförening. Så visst är det väl så att trots att vi inte tänkt så mycket på det så för vi arvet vidare genom att engagera oss i IK Vista!

Jag hoppas att ni tar del av Ik Vistas historia, de bilder och texter som finns kvar och att ni sänder en tanke till de som startade det hela, nästa gång ni besöker Vista-vallen.

Välkomna ner!

*//Annelie Fredriksson Jung*

*Vice ordförande, Fotbolls- och ungdomsledaransvarig i IK Vista*